

**Dinsdagavond 16 april
om 20.00 uur
Jaarvergadering
in Speeltuin Tuindorp
Wesselerbrink te Enschede**

**Woensdagavond 24 april
20.00 uur
Han Borm over Euthanasie
Speeltuin Wesselerbrink**

**Zaterdag 11 mei
14.00 uur
Seizoensafsluiting in het
Historisch Museum
Vriezenveen**

Redactie Nieuwsbrief
Norbert de Beer
06 - 4992 8200
nadebeer46@gmail.com

Beste leden,

Dinsdagavond 16 april houden we weer onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Dan behandelen we zoals gebruikelijk de jaarstukken en hopen we weer een leuke en leerzame "2^e helft" te kunnen houden.

In deze nieuwsbrief nog even de agenda. De complete set heeft u apart ontvangen. Ter vergadering is een oplage van die stukken beschikbaar. U hoeft de stukken dus niet zelf af te drukken en mee te nemen.

Verder plaatsen wij opnieuw de aankondiging voor de bijeenkomst over euthanasie, die op woensdagavond 24 april zal worden gehouden in de zaal van de speeltuin Wesselerbrink.

Agnes heeft weer een mooi verslag gemaakt van de bijeenkomst met Han Sie over verschillende varianten van het Humanisme, die op 24 maart jl. werd gehouden in het NIVON-gebouw in Hengelo.

Truus van den Broek heeft de uitnodiging opgesteld voor onze seizoensafsluiting, die deze keer zal worden gehouden op zaterdag 11 mei in het Historisch Museum in Vriezenveen.

Oproep:

Christien van Beek heeft de afgelopen jaren de afdeling vertegenwoordigd bij het "Pastoresoverleg", het overleg tussen de burgemeester van Hengelo en vertegenwoordigers van levensbeschouwelijke en religieuze organisaties in die stad.

Dit overleg is enigszins vergelijkbaar met de Raad voor Levensbeschouwingen en Religies in Enschede.

Het bestuur van de afdeling is op zoek naar iemand uit Hengelo, die de taak van Christien kan en wil overnemen. Het gaat om een paar keer per jaar een vergadering van het overleg bij te wonen en als er een vergadering is geweest daarover aan de afdeling te rapporteren.

Wie geïnteresseerd is kan contact opnemen met Norbert de Beer.

AGENDA JAARVERGADERING HUMANISTISCH VERBOND MIDDEN EN ZUID-TWENTE

DINSDAG 16 APRIL 2024 om 20.00 UUR, inloop vanaf 19.30 uur

Locatie: Speeltuin Wesselerbrink

Adres: Vlierstraat 65, 7544 GG Enschede

1. Opening en vaststelling agenda
2. Mededelingen en ingekomen stukken
3. Verslag van de jaarvergadering 18 april 2023
4. Jaarverslag 2023
5. Verslag kascontrolecommissie (mondeling)
6. Jaarrekening 2023 en balans per 31-12-2023
7. Jaarplan en Begroting 2024
8. Werkplan 2024
9. Benoeming lid kascontrolecommissie
10. Wat verder ter tafel komt

Pauze

De Slimste HV-er: Pubquiz georganiseerd door de activiteitencommissie.

Inleiding over euthanasie en hulp bij zelfdoding en palliatieve sedatie en de SCEN-arts door Han Borm, voormalig huisarts en SCEN-arts te Albergen.

**Op woensdagavond 24 april 2024, aanvang 20.00 uur
Speeltuin Tuindorp Wesselerbrink, Vlierstraat 65, 7544GG Enschede**

De inleiding van Han Borm zal gaan over vragen waar we rondom ons levenseinde mee te maken kunnen krijgen.

- de geschiedenis van de Euthanasiewet, de uitvoering ervan en de ontwikkeling ervan in de afgelopen 25 jaren,
- de rol van de SCEN-arts, de zorgvuldigheidseisen en met name de waarde van de wilsverklaring,
- het verschil tussen euthanasie en palliatief sederen, en
- het vrijwillige levenseinde.

Borm zal zijn verhaal met de nodige voorbeelden larderen. Ook de toehoorders zullen hun kennis mogen toetsen. We maken er samen een gezellige bijeenkomst van, aldus Borm.

Seizoensafsluiting zomer 2024. Humanistisch Verbond MZ Twente

Rusluie

Zaterdag 11 mei worden wij verwacht in het Historisch museum Vriezenveen om 14.00 uur.

Wij brengen een bezoek aan de Russische afdeling van het museum.

De inwoners van Vriezenveen dreven handel met Sint Petersburg in de periode 1720-1917 tot de Russische Revolutie. Over deze rijke historie komen wij tijdens ons bezoek aan het museum veel te weten. Gedreven door armoede en koopmansgeest gingen de Vriezenveners op pad naar Sint Petersburg met zaden en textiel in een eenvoudige huifkar. Ze moesten een afstand van zo'n 2500 km overbruggen, niet via gebaande wegen maar langs moerassen door Polen en de Baltische Staten. Ze vestigden zich aan de Nevski Prospekt en ze richtten daar een Nederlandse protestantse kerk op. Vrouwen en kinderen bleven veelal in Nederland. Kortom een interessante geschiedenis. Toen de Russische revolutie in 1917 uitbrak, keerden de Twente families weer terug naar Vriezenveen.

Heden ten dage is het moeilijk/onmogelijk om in Sint Petersburg een kijkje te nemen, maar er staan nog verschillende gebouwen die aan de Vriezenveners herinneren.

In het museum zijn veel voorwerpen verzameld die aan die tijd herinneren.

Graag opgeven voor de deelname bij Truus van den Broek, via email of telefoon.

Zowel leden als introducés zijn welkom. In verband met de rondleiding is het belangrijk dat ik het juiste aantal bezoekers een week van te voren weet. (Uiterlijk 4 mei) Kosten entree 10 euro op.

truus@vandenbroek.net of 06-42220548

Historisch museum Vriezenveen, Westeinde 54,
7671CD Vriezenveen

“De mens is een superwonder”

VARIANTEN VAN HUMANISME. Lezing door Han Sie Dhian Ho.

Maart roert zijn staart op deze zondagmorgen van de 24^{ste} maart maar dat weerhoudt de 19 HV-leden er niet van naar het NIVON-gebouw in Hengelo te komen voor een lezing over het humanisme in al zijn vormen.

Vandaag gaan we in de kleine zaal luisteren naar een lezing door opnieuw iemand uit onze eigen gelederen: H.T. Sie Dhian Ho, een vertrouwd gezicht voor leden die de opleiding Humanistisch Vormingsonderwijs volgden waar ook zijn vrouw Sonja bij betrokken was. Het is fijn dat zij en haar dochter Monika zich vandaag ook onder zijn gehoor bevinden! Later zal Han vertellen dat Sonja en hij elkaar hebben leren kennen via hun beider liefde voor de motor. Han heeft culturele antropologie gestudeerd, is agoloog, geograaf en oud-geestelijk raadsman van het Humanistisch Verbond.

Bij de balie wordt iedereen verwelkomd met koffie of thee. In de zaal heeft Han intussen al een aantal boeken op tafel gelegd die hij straks graag onder de aandacht wil brengen. Annelies introduceert Han en refereert in haar inleidend woord aan haar kennismaking met hem via het HVO waar hij een van haar docenten was.



Als Han het woord krijgt vertelt hij iets over zijn Indonesische achtergrond “waar de tijd van elastiek is” en sterk contrasteert met de afspraakcultuur van ons land.

Maar hij begint met een belangrijke opmerking over de verspreiding van godsdiensten. In godsdiensten zegt hij, zit altijd een geografisch element: landen aan de zee zoals Nederland, Griekenland en Italië kennen een open cultuur. De invloed van het Protestantisme in Nederland kwam vooral uit het meer gesloten oostelijke deel van Europa met Luther en Calvijn. Hij geeft als voorbeeld van die Nederlandse openheid de oprichting van een instituut als IHEU (tegenwoordig De Humanists International) als enige wereldwijde

organisatie voor humanisten, atheïsten, rationalisten, secularisten en vrijdenkers in 1952 opgericht door Nederland op initiatief van de grondlegger van het Humanistisch Verbond Jaap van Praag.

Dan gaat Han in op een belangrijk kenmerk van het humanisme en dat is het ter discussie stellen van dogma's. Dogma's zijn onbewezen ideeën over bovennatuurlijke wezens en verschijnselen en het humanisme kant zich tegen het leerstellige van religies. Als het begrip God aan de orde komt zegt Han met klem dat wij niet moeten zeggen dat God niet bestaat want dat kunnen we niet weten. Het agnostisch humanisme is een variant waarin een dergelijke uitspraak opengelaten wordt omdat ze niet wetenschappelijk te onderbouwen valt. Hij noemt ook een



aantal stromingen die verwant zijn aan het humanisme zoals b.v. het Apostolisch Genootschap, het Vrijzinnig Protestantisme en het Alevitisme. De laatste is een ondogmatische vorm van het islamitische geloof.



Han noemt de naam van Franz Junghuhn, (1809-1864) een natuurwetenschapper die hevige kritiek leverde op het christendom, vooral op het zendingswerk in Indië. Hij was vrijdenker en humanist maar vooral natuuronderzoeker die God in de natuur zocht. Han beveelt ons diens boek Licht en Schaduwbeelden aan en geeft meer tips over boeken die we kunnen lezen om inzicht in de denkwijze van de verschillende filosofen te krijgen. Zoals bijvoorbeeld een boek over de grote denker Confucius, de Chinese filosoof (551 v.C-479v.C) die zegt dat je moet mogen twijfelen. Twijfel is belangrijk in het humanistisch denken zegt Han. Twijfel brengt de mens verder en dwingt tot zelf nadenken. Een belangrijk boek is ook geschreven door Karel van der Leeuw over Mencius die na Confucius de bekendste filosoof van het confucianisme was en stelde dat de mens van nature over een morele goedheid beschikt die door een juiste opvoeding moet worden ontwikkeld.

Han is enthousiast over het boek van Sarah Bakewell die onlangs een boek over humanisten door de eeuwen heen publiceerde en een optimistisch humanisme bepleit.

Wij hebben deze morgen mogen ervaren dat wij in Han zo'n voorbeeld van een optimistische humanist hebben ontmoet. Han: "Of de mens nu een evolutionaire toevalstreffer is of het werk van een scheppende geest, dat zullen we nooit weten maar de mens is in ieder geval een superwonder!"

Na afloop bedankte Annelies Han hartelijk voor zijn leerzame lezing en overhandigde hem een aardige attentie.

Agnes Coomans



Nieuwe ledenbijeenkomsten, een eerste impressie.

Op 21 februari en 6 maart hebben we speciale bijeenkomsten gehouden voor die mensen die in de jaren 2023 en 2024 lid zijn geworden van onze afdeling.

Om de toegankelijkheid te bevorderen zijn de bijeenkomsten op 2 verschillende plekken gehouden, de 1^e in Enschede en de 2^e in Oldenzaal.

De opkomst was niet groot – zo'n 8 deelnemers per keer – maar dat had ook bepaalde voordelen.

Annelies Futselaar had eerst iets verteld over hoe de afdeling georganiseerd is en functioneert: een klein bestuur met een enthousiaste activiteitencommissie, die erin slaagt steeds weer een gevarieerd en interessant programma van activiteiten te bedenken en te organiseren.

Daarna vroeg zij iedereen uit een zin over het humanisme een element te kiezen, dat de aanwezigen aansprak. Dat leidde tot een aardige discussie, waarbij iedereen vrijuit zijn of haar zegje kon doen, hetgeen een voordeel was van het aantal.

Een van de in het oog springende conclusies was dat het een aardige formule is om met een groep van deze omvang met elkaar van gedachten te wisselen aan de hand van een wisselend thema. Het bestuur gaat in overleg met de activiteitencommissie kijken hoe we hier concreet vorm aan kunnen geven.

Wordt vervolgd.