

**Oktober 2024**

# NIEUWSBRIEF

---

**Donderdag 7 november**  
**20.00 uur**  
**Inloop vanaf 19.30 uur**  
**Bijeenkomst over het**  
**thema "Zoeken naar**  
**verbinding in een tijd van**  
**polarisatie"**  
**Met een inleiding door**  
**Enis Odaci**  
**Speeltuiningebouw**  
**Wesselerbrink**

---

**Zondag 12 januari 2025**  
**Aanvang 11.00 uur**  
**10.30 uur Koffie en thee**  
**In Florilympa**  
**In De Lutte**

---

Redactie Nieuwsbrief  
Norbert de Beer  
06 - 4992 8200  
nadebeer46@gmail.com

Beste leden,

Hierbij een herinnering voor de bijeenkomst over het thema "Zoeken naar verbinding in een tijd van polarisatie".

Enis Odaci zal ons meenemen in zijn denkproces over dit onderwerp.

Die bijeenkomst zal plaatsvinden op donderdag 7 november in het speeltuingebouw Wesselerbrink, Vlierstraat 65 te Enschede.

Margriet heeft de belangrijkste zaken met betrekking tot de gebruikelijke Nieuwjaarsbijeenkomst rond.

Hierbij vast een aankondiging van die bijeenkomst. Zet de datum 12 januari dus maar vast in uw agenda. Een volgende keer komt er meer informatie.

Tevens in deze nieuwsbrief het verslag van de seizoensafsluiting, die op 11 mei heeft plaatsgevonden in het Historisch Museum in Vriezenveen, gemaakt door Luut Hooiveld.

---

**Donderdagavond, 7 november 2024 om 20.00 uur**

**Bijeenkomst over het thema "Zoeken naar verbinding in een tijd van polarisatie" met een inleiding door Enis Odaci**

**Speeltuingebouw Wesselerbrink, Vlierstraat 65 te Enschede**

Enis Odaci

Schrijver, spreker en directeur van Volzin Magazine.

Polarisatie is overal om ons heen, zo lijkt het. Platteland versus steden. Progressief versus Conservatief. Links versus rechts. Christenen versus moslims. Gelovigen versus niet-gelovigen. In de media en op het internet lijkt polarisatie de norm te zijn. Dat heeft impact op de manier waarop mensen met elkaar omgaan.

Enis Odaci zal voor ons de tijdgeest duiden en enkele handvatten aanreiken om ondanks de polarisatie elkaar toch te blijven vinden. Hij noemt zichzelf 'humanistisch moslim' en merkt dat deze omschrijving nogal eens tot kritische vragen leidt bij leden van het Humanistisch Verbond. Wat zijn de raakvlakken tussen islam en humanisme?

Enis Odaci zal ons in zijn denkproces meenemen en ervaringen in de levensbeschouwelijke dialoog delen. De lezing zal kort zijn zodat er veel ruimte is voor vragen. Een ideale kans dus om alle vragen die bij u spelen met hem te delen.



---

## **Nieuwjaarsbijeenkomst zondag 12 januari 2025**

In 2025 beginnen we het jaar, zoals voorgaande jaren, met een Nieuwjaarsbijeenkomst in Florilympha. Restaurant en Buitenplaats Florilympha ligt in natuurgebied het Lutterzand. De Dinkel slingert er door 750 hectare dennenbossen, zandverstuivingen, heide en unieke velden met jeneverbesstruiken. In alle seizoenen is het Lutterzand een ideaal wandel- en fietsparadijs.

Zoals ieder jaar hebben we weer een thema. Deze keer is dat: Humanisme en rituelen in de huidige praktijk.

Sabine Pikkemaat begint met een lezing over Humanisme en rituelen met daarna gelegenheid tot uitwisseling.

Na de lunch laat Sabine ons kennismaken met een Humanistische viering: "Seizoensbijeenkomst WINTER", gevolgd door een dialoog aan de hand van stellingen over de viering. Zoals: kunnen humanisten rituelen inzetten? Wat maakt een bijeenkomst een humanistische viering? En: Hoe zit het met humanistische spiritualiteit? Door de inzet van dialoog gaan we op zoek naar antwoorden op deze vragen.

Sabine Pikkemaat werkt als humanistisch geestelijk verzorger bij Trivium Meulenbelt Zorg in het Borsthuis in Hengelo en het Dijkhuis in Borne. Hiervoor werkte ze 20 jaar als docent levensbeschouwing/HVO in het HBO op de pabo Edith Stein te Hengelo en later bij Saxion. Ze studeerde aan de Universiteit voor Humanistiek te Utrecht 1995-2001.

Graag komt ze vertellen over haar werk als humanistisch geestelijk verzorger en in het bijzonder over humanistische vieringen en over rituelen die hierbij worden ingezet.

De Nieuwjaarsbijeenkomst begint om 11.00 uur. Binnenkomst en tijd om elkaar te begroeten om 10.30 uur met koffie of thee.

We lunchen om 12.30 uur en sluiten af om 16.00 uur.

In de volgende nieuwsbrief zal meer komen te staan over onder meer wijze van aanmelding, kosten, betaling en adresgegevens.

Margriet Meijling-Togtema

## Seizoensafsluiting Humanistisch Verbond

Op zaterdag 11 mei 2024 brengen we ter afsluiting van het seizoen een bezoek aan het Historisch Museum in Vriezenveen, gevestigd in het voormalige gemeentehuis van de gemeente. Daar worden we welkom geheten door enkele vrijwilligers en drinken een kop koffie/thee in de voormalige raadszaal, waar in de glas-in-loodramen een spreuk van oud-burgermeester Albeda was opgenomen, die herinnert aan het conflict tussen hem als de progressieve burgermeester en de (overwegend) conservatieve gemeenteraad: *"Trekt u niet aan wat ieder zegt, maar doet wat billijk is en recht"*.

Na een korte introductie gaan we in twee groepen het museum en leren veel over de historie van Vriezenveen. Ook dat de plaats vroeger werd aangeduid als Friezenveen (vond men chiquer, maar werd uiteindelijk door de overheid niet toegestaan).

Zo horen we ook dat de streek ten noorden van Almelo in de vroege middeleeuwen onbewoond was en bedekt met hoogveen. De plaats ontstond in de loop van de 13<sup>e</sup> eeuw door een schenking van de heren van Almelo aan enkele pioniers van stukken grond. Zij kregen per persoon 112 m<sup>2</sup> grond, aaneengesloten naast elkaar.

De eerste verdieping van het museum is geheel gewijd aan een beroemde episode uit de geschiedenis van Vriezenveen, namelijk de tocht van de Rusluie naar en de verbondenheid met Sint Petersburg. Deze verbondenheid ontstond in de loop van de 18 eeuw, doordat veel inwoners van Vriezenveen, gedwongen door een armzalig bestaan, de wereld in trokken om met handel geld te verdienen. Hun tocht leidde hen uiteindelijk naar Sint Petersburg. De stad maakte veel indruk op de Vriezenveners en de handel (voornamelijk in linnen) en verbondenheid met die stad duurde tot aan de Russische revolutie in 1917.

Een belangrijke industrie in Vriezenveen was de productie van textiel, ontstaan als huisnijverheid in de 18<sup>e</sup> eeuw. Met deze textielproductie en de verkoop van onder andere linnen konden de boeren hun karig bestaan iets gerieflijker maken. Een zeer bekende naam uit de textielindustrie is die van Jansen & Tilanus, waarbij Jansen één van de eerste directieleden werd, later in de directie bijgestaan door Tilanus, waardoor de naam van de fabriek werd veranderd in Jansen en Tilanus. De fabrieken sluiten in 1981, voornamelijk door de toenemende concurrentie uit lage-lonen-landen.

Na afloop constateren de deelnemers dat een bezoek aan het museum zeer de moeite waard is. Zeker voor een herhaling vatbaar.

We beëindigen de seizoenafsluiting met een gezellig diner bij Café Restaurant Waaijer in Langeveen.

Luut Hooiveld

---